

OMHÄNDERTAGEN ÖVERGIVEN



Förlags Tryckeriet Vitterleken. ISBN 978-91-85455-73-7

Boken tar upp omhändertagandet ur flera perspektiv:

- barnhems- och fosterbarnens situation på 40-70- talet.
- föräldrar med tvångsomhändertagna barn på oklara grunder.
- barn som varit inspärrade med sina föräldrar på utredningshem i över ett år.
- ungdomar som låsts in och misshandlats fysiskt och psykiskt på HVB- hem och BUP.
- barn som tvingats bo kvar hemma hos missbrukande och /eller psykiskt sjuka föräldrar, trots många anmälningar och att det dessutom varit känt hos socialen.

*Där lärde vi oss tunga steg i våra yngsta år
och ingen vet hur djupt vi drack vår barndoms beska vin.
Ur Dan Anderssons "Till min syster"*

Nej, det är inte många som vet hur tunga våra steg var, hur djupt vi drack och hur beskt vår barndoms vin var. Men nu är det dags att berätta. Det är inte en dag för tidigt. Hemligheten har varit förborgad alldeles för länge.

Nuet dränks av dået. Man är inte här och nu, utan där och då.

Det svåra är att andra inte fattar att det påverkar mig än.

Redan vid fem års ålder ville jag dö. Jag undrade om alla jag mötte var min mamma och pappa.

Citat från nu vuxna barnhems- och fosterhemsbarn

Tyvär far barn fortfarande illa, fast barnhemmen är stängda. Övergreppen fortsätter. Tvångsomhändertagande på oklara grunder och dess motsats, underlåtenhet att ingripa gör att barn lider alldeles i onödan. Det måste stoppas NU!

OMHÄNDERTAGEN ÖVERGIVEN

Författare: Doris Kaleva

Kan beställas från www.litteraturagenten.se

I boken finns en CD med fyra specialskrivna sånger som bilaga.